

Stichting Anak-Anak Lombok Timur

Deze ideële stichting zonder winstoogmerk stelt zich tot doel om donaties in te zamelen die geheel ten goede komen aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het toekomstperspectief van de kinderen en hun families op Oost-Lombok, Indonesië.



Geldrop, december 2021

Beste vrienden van de stichting Anak-Anak Lombok Timur,

Graag informeren we jullie over de situatie en de voortgang van de projecten van onze Stichting in het dorp Labuan Pandan op Oost Lombok in Indonesië.

Hoe is het nu in Labuan Pandan?

Het is nog steeds een strijd om het hoofd boven water te houden voor de inwoners van het dorp. Soms bijna letterlijk want de laatste maanden heeft het veel meer dan normaal geregend op Lombok. Met grote overstromingen tot gevolg.

Het aantal coronagevallen is gelukkig nog steeds laag, maar de economische effecten zijn heftig. Omdat er geen toeristen komen is er minder werk. Veel mensen zitten nu al jaren zonder inkomen...

De 15 ondernemers, die dit jaar met hulp van onze Stichting gestart zijn met een strandwinkeltje hebben even zaken kunnen doen en vervolgens kregen ze weer te maken met strenge en minder strenge lockdowns en daardoor ligt de handel weer stil...

Het goede nieuws is dat 75% van de bevolking van Lombok ondertussen is ingeënt tegen corona!



In februari heeft onze contactpersoon Aris een hersenbloeding gehad. Hij heeft het ternauwernood overleefd, maar het gaat hem nog helemaal niet goed...Hij heeft geen energie en lopen en praten gaat moeizaam. Hij heeft langdurig (dure) medicijnen en therapie nodig.

Ook zijn broer Acok, onze andere contactpersoon heeft gezondheidsproblemen. Hij heeft ernstige maagklachten en is sterk vermagerd...

Voor beiden kost het soms teveel tijd en energie om aandacht te besteden aan het werk voor de Stichting. Maar gelukkig wordt het werk enthousiast en professioneel opgepakt door de vier jonge mensen van het team (Arki, Ririn, Titin en Henry).

Samen maken we het verschil



En toch gaat het door...

Ondanks alles blijft het lokale team zich inzetten voor de inwoners van het dorp die dat nodig hebben. Ze gaan regelmatig de kampongs in om te zien en te horen wat er nodig is.

En daardoor hebben we het afgelopen half jaar, dank zij jullie hulp en bijdragen, weer een aantal prachtige projecten kunnen realiseren.

Schoolmaterialen voor de kinderen

Via familie zijn we toevalligerwijs (of bestaat toeval misschien toch niet?) in contact gekomen met de Stichting Jan Amos Comenius uit Zwolle/Hattem. Zij ondersteunt projecten gericht op waarde(n)vol onderwijs, de verbetering van leerprocessen en het professionaliseren van leerkrachten, al jarenlang ook in samenwerking met Edukans.

Ons team in Labuan Pandan heeft een voorstel gemaakt, met daarin de inventarisatie van wat er nu vooral nodig is voor het onderwijs op de school. En dankzij de gulle gift van de stichting hebben we dit waar kunnen maken. De school is voorzien van een grote partij nieuwe schoolboeken, laptops (ook belangrijk voor thuisonderwijs in coronatijd.), whiteboards, voetballen, volleyballen, doelen en netten. Het was een beetje Sinterklaas in Labuan Pandan met heel veel blij kinder gezichtjes ☺



Nieuwe woningen

Voor 6 gezinnen, die zonder huis zaten of wiens huis op instorten stond hebben we een nieuw huis kunnen laten bouwen. Zes dankbare huishoudens hebben weer een waterdicht dak boven hun hoofd! En daarnaast voor de timmermannen van het dorp een beetje werkgelegenheid...





De kliniek

Ririn is onze contactpersoon voor de kliniek. Er is een nieuwe verpleegster gekomen. Zij heet Malina en is enthousiast begonnen. Ook is de medicijnkast weer gevuld. De kliniek fungeert als een soort huisartsenpost. Mensen komen er met griepklachten, wondjes, ontstekingen e.d. Na onderzoek door de verpleegster krijgen ze indien mogelijk en verantwoord verzorging, behandeling en medicijnen. En anders worden ze doorgestuurd naar het dichtstbijzijnde medisch centrum of ziekenhuis. Het feit dat mensen dichtbij geholpen kunnen worden voorkomt vaak ernstigere klachten.

De middelbare school

Helaas, we zijn nog niet gestart met de afbouw van de SMP school... Ook een getekend contract van de overheid is geen garantie dat het ook echt gebeurt... Het resterende toegezegde bedrag zou er in oktober zijn, maar het is er nog steeds niet... Wat op zich natuurlijk niet verwijtbaar is, in deze rare tijd. We wachten af...

Inkomsten 2021

Al onze vaste sponsoracties (zoals eierverkoop, koningsmarkt, Dam tot Dam loop, erwtensoepactie, kerstmarkten) zijn ook dit jaar niet doorgedaan.

Op 18 september hebben we, met een groep kanjers, gefietst voor de Stichting met een prachtige opbrengst van ruim € 9000!

De handel in vogelvoederhuisjes en andere prachtige kunstwerken loopt geweldig. Dank voor de vele uren werk, die hier ingestoken is! En tevens aan degenen, die meehelpen met de verkoop, zelf of via hun bedrijf of instelling!

Er zijn weer prachtige bedragen binnen gekomen via (kerk)collectes, o.a uit Vroomshoop, Dedemsvaart, Zuidwolde en Geldrop. Echt geweldig!

Geldrop, december 2021



Al met al hebben we dit jaar toch ruim € 35.000 mogen ontvangen!

En het is ontroerend en hartverwarmend, dat jullie spontane en vaste donaties blijven komen, waarvoor grote dank! Vooral namens de mensen uit Labuan Pandan.

Graag sluiten we deze nieuwsbrief af met jullie het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar met veel geluk en vooral heel veel gezondheid! Zorg goed voor elkaar !

Selamat manis (met warme groet), Jannie, Eline, Henk, Klaaske
Anak-Anak-Lombok-Timur

www.anak-anak-lombok-timur.nl

https://www.facebook.com/anakanak_lomb_oktimur/